

THANH NIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THI ĐUA ÁI QUỐC

TS. LÊ THỊ CHIÊN⁽¹⁾ - THS. CHU THỊ THANH TÂM⁽²⁾

TÓM TẮT

Trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra nhiều Lời kêu gọi. Các Lời kêu gọi của Người đều xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử cụ thể; chủ yếu hướng tới mục đích động viên, kêu gọi toàn thể quốc dân đồng bào thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều sáng kiến về tổ chức, lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua yêu nước nhằm huy động tinh thần, sức lực của toàn thể nhân dân. Ngày 6/1948, nhân kỷ niệm 1.000 ngày toàn quốc kháng chiến (từ 19/12/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", chính thức phát động cuộc vận động thi đua ái quốc. Cho đến nay, đã trải qua 70 năm nhưng "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Người vẫn là lời hiệu triệu của đông đảo quần chúng nhân dân, trong đó có tầng lớp thanh niên ra sức học tập, làm việc để cống hiến sức mình cho đất nước.

Từ khóa: thanh niên, tư tưởng Hồ Chí Minh, thi đua ái quốc...

1. Những nội dung cơ bản của "Lời kêu gọi thi đua ái quốc"

Cũng giống như nhiều tác phẩm khác, "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết một cách rất ngắn gọn, dễ hiểu. Toàn bộ nội dung của tác phẩm chỉ gói gọn trong chưa đầy 2 trang giấy, được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5 (1947 - 1948), do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật Hà Nội xuất bản lần thứ ba năm 2011, từ trang 556 đến trang 558.

Nội dung cơ bản của "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" được thể hiện qua một số khía cạnh cơ bản như sau:

Thứ nhất, về mục đích thi đua ái quốc. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục đích quan trọng nhất của thi đua ái quốc là để thực hiện tốt nhiệm vụ cách mạng và điều kiện lịch sử cụ thể. Mở đầu "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", Người viết: "Mục đích của thi đua ái quốc là: diệt giặc đói, diệt giặc dốt,

diệt giặc ngoại xâm."⁽¹⁾

Đây là ba loại "giặc" nguy hiểm đang đe dọa đến sự tồn vong của dân tộc và đến cuộc sống của nhân dân trong giai đoạn lịch sử lúc bấy giờ. Người còn nhấn mạnh thêm, mục đích của việc diệt ba loại giặc ấy là để:

"Toàn dân đủ ăn, đủ mặc.

Toàn dân biết đọc, biết viết.

Toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới để diệt ngoại xâm.

Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn."⁽²⁾

Như vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục đích cao nhất của thi đua ái quốc là làm cho toàn dân đủ ăn, đủ mặc, biết chữ để có đủ sức mạnh chiến đấu và chiến thắng giặc ngoại xâm, mang lại độc lập, thống nhất cho đất nước. Như vậy, thi đua yêu nước không phải xuất phát từ mục đích cá nhân đơn thuần mà gắn với mục đích chung của toàn dân tộc. Khi đặt ra mục đích này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra động

⁽¹⁾ Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 5, trang 556.

⁽²⁾ Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 5, trang 557.

lực gắn kết toàn thể dân tộc, nhân dân cùng chung tay thi đua ái quốc. Đây là một cách thức quan trọng mà Người luôn sử dụng nhằm khơi dậy tinh thần đại đoàn kết của nhân dân trong những hoàn cảnh lịch sử nhất định.

Thứ hai, về tính chất của thi đua yêu nước. Cũng như tinh thần tác phẩm "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào tháng 12/1946; trong "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", Người tiếp tục khẳng định, thi đua yêu nước cần phải có sự tham gia của tất cả mọi người và được tiến hành một cách toàn diện, trên tất cả mọi lĩnh vực. Người kêu gọi: "Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa"⁽³⁾. Câu nói ngắn gọn của Người đã tiếp tục khẳng định phương châm của cuộc kháng chiến chống Pháp là "toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến". Đó là cách thức Người muốn huy động sức mạnh tổng lực của tất cả người dân, trên mọi lĩnh vực. Do đó, dù trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh nhưng Người vẫn khẳng định, tính chất của thi đua yêu nước là: "Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc"⁽⁴⁾.

Thứ ba, cách làm, phương châm của thi đua yêu nước. Trong "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ cách làm của thi đua yêu nước là dựa vào:

"Lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây: Hạnh phúc cho dân"⁽⁵⁾.

Như vậy, lực lượng và tinh thần của nhân dân chính là nguồn gốc, là động lực của thi đua yêu nước; do đó, thi đua yêu nước cũng là để mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Vì vậy, phương châm của thi đua yêu nước là để phát huy sức lực của tất cả mọi người dân; từ các cụ phụ lão

đến các cháu nhi đồng; từ tầng lớp phú hào đến công nhân, nông dân, trí thức; từ cán bộ có chức nhà nước đến bộ đội, dân quân... Đó là cả mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội, tùy theo chức trách, nhiệm vụ, công việc của mình thi đua lao động, sản xuất. Người khẳng định

"Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc,

Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn,

Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp,

Đồng bào công nông thi đua sản xuất,

Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh,

Nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy lễ việc, phụng sự nhân dân,

Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhi giặc, đoạt cho nhiều súng.

Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc."⁽⁶⁾

Thứ tư, ý nghĩa của thi đua ái quốc. Trong "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", Người nêu rõ nghĩa của thi đua ái quốc là tạo nên sợi dây gắn kết giữa các tầng lớp trong xã hội; tạo nên sức mạnh tổng hợp để giúp đất nước thoát khỏi những khó khăn, thử thách trước mắt cũng như lâu dài. Người khẳng định: "Thi đua ái quốc ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khổ khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng."⁽⁷⁾ Đây vừa là chỉ thị, vừa là niềm tin tưởng của Người đối với phong trào thi đua ái quốc. Cuối tác phẩm, Người kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước đồng sức, đồng lòng thi đua ái quốc để giành chiến thắng: "Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của cả tộc ta, với lòng yêu nước và ý chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chẳng những chúng ta có thể thắng lợi, mà chúng ta nhất định sẽ

⁽³⁾ Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 5, trang 556.

⁽⁴⁾ Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 5, trang 556.

⁽⁵⁾ Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 5, trang 556.

⁽⁶⁾ Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 5, trang 557.

⁽⁷⁾ Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 5, trang 557.

trong thi đua ái quốc.

Lời toàn thể đồng bào!

Lời toàn thể chiến sĩ!

Yến lên!⁽⁹⁾

Lời tinh thần đó, "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" như một lời hịch nhằm phát động, khích động viên toàn thể nhân dân hăng hái thi đua để vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Đồng thời, "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" cũng thể hiện tầm quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tổ chức, lãnh đạo một phong trào cách mạng với ý nghĩa quan trọng. Đó là quan điểm vai trò quyết định của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, về đoàn kết nhân dân, và việc kết hợp thực hiện nhiệm vụ ngắn hạn với nhiệm vụ lâu dài với những nhiệm vụ cụ thể trước mắt... Cùng với nhiều bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tài liệu, chỉ thị của Đảng, cơ sở lý luận, quan điểm về thi đua ái quốc được hình thành. Những quan điểm này đã định hướng, chỉ đạo phong trào thi đua ái quốc trong suốt 70 năm qua, góp phần tạo nên thành công các nhiệm vụ kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược và xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Có thể thấy, "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" tuy ngắn gọn, nhưng rất dễ hiểu, với các nội dung thể đã nêu rõ mục tiêu và các công việc phải làm đối với các tầng lớp nhân dân trong những năm đầu tiên hành toàn quốc kháng chiến. Lời kêu gọi dù được viết cách đây 70 năm nhưng "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Bác vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Đó chính là kim chỉ nam cho Đảng, toàn dân ta đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng một nước giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được Đảng và Nhà nước ta phát triển và vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng. Trong những năm vừa qua, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân là

động lực tinh thần quý báu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước. Nhằm tiếp tục thực hiện tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11/6 hàng năm là ngày truyền thống Thi đua yêu nước. Đó là sự kế thừa và phát triển tư tưởng của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục và rèn luyện thanh niên về thi đua ái quốc

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện thanh niên chính là lực lượng quan trọng trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hi sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Không chỉ phát động phong trào thi đua ái quốc với toàn thể nhân dân, Người còn thường xuyên khích lệ thanh niên tích cực tham gia thi đua ái quốc. Tháng 3/1951, Bác Hồ đã đến thăm một phân đội thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ tại Nà Cù, Bắc Kạn và tặng anh chị em bốn câu thơ: "Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi và lấp biển - Quyết chí ắt làm nên."⁽⁹⁾

Nhấn mạnh về tinh thần tiên phong của thanh niên, ngày 1/8/1951, trong một bức thư, Người khẳng định, thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua làm cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi... Thi đua không nên thiên về một phía. Phải điều hòa ba nhiệm vụ với nhau: gia tăng sản xuất, công việc hàng ngày và học tập (chính trị, văn hóa, tình hình trong nước và thế giới). Vì vậy, thật thà tự phê bình và thân ái phê bình là một biện pháp để đẩy mạnh thi đua... Người phát biểu: "Tôi luôn luôn nói đến thanh niên vì trong mọi công việc thanh niên ta luôn hăng hái xung phong..."⁽¹⁰⁾. Vì phong trào thi đua yêu nước làm nảy nở nhiều thanh niên tích cực, tiên tiến ở các ngành nghề. Đó là điều kiện thuận lợi giúp cho Đoàn phát triển mạnh

⁽⁹⁾ Hồ Chí Minh: *Biên niên tiểu sử*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tập 5, trang 31.

⁽¹⁰⁾ Hồ Chí Minh: *Todan tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 6, trang 147.

mè và vững chắc.

Trong Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 5 năm 1952, để tổng kết kinh nghiệm sản xuất, chiến đấu được phát động từ năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ chăm lo nội dung công tác mà còn chăm sóc từng giác ngủ, bữa ăn của các đại biểu. Người thường ghé qua nhà ăn bàn với anh chị em phục vụ tăng thêm rau, cải tiến cách chế biến món ăn sao cho hợp khẩu vị để các đại biểu ăn hết khẩu phần. Người còn nhắc các đại biểu sau khi ăn xong thu dọn bát đĩa gọn gàng giúp anh chị nuôi đỡ vất vả. Bác căn dặn các đại biểu: "Các anh hùng, chiến sĩ thi đua cần nhận thức rõ rằng: Thành tích là thành tích chung của tập thể. Tách rời tập thể thì dù tài giỏi mấy, một cá nhân cũng không làm được gì. Cho nên càng có thành tích thì càng phải cố gắng, càng phải khiêm tốn."⁽¹¹⁾ Tại Đại hội lần này, Bác Hồ đã trực tiếp gặp một thanh niên công giáo trong đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình để giao nhiệm vụ hoạt động bí mật trong lòng địch. Người thanh niên đó chính là Vũ Ngọc Nhạ, sau này đã trở thành cố vấn của hai đời Tổng thống Chính quyền Việt Nam Cộng hòa, lập nên kỳ tích của ngành tình báo Việt Nam. Kết luận Đại hội, Người khẳng định: "Thi đua là đoàn kết, là yêu nước, là tinh thần quốc tế, góp sức giữ gìn hoà bình và dân chủ thế giới, là cải tạo con người. Đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm thực hiện khẩu hiệu: Người người thi đua - Ngành ngành thi đua - Ta nhất định thắng - Địch nhất định thua"⁽¹²⁾

Ngày 15/10/1956, tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bác nhắc nhở trách nhiệm của tuổi trẻ với phong trào thi đua yêu nước: "... Là người chủ tương lai của nước nhà, thanh niên phải thi đua hết sức vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và

giàu mạnh..."⁽¹³⁾ Nói chuyện với thanh niên quần đội ở nông trường quân đội An Khánh n 10/1/1959, Bác cũng căn dặn: Nông trường quân đội cũng như nông trường quốc doanh phải đi đầu trong sản xuất nông nghiệp, phải đua làm gương mẫu cho nhân dân và giúp nhân dân⁽¹⁴⁾... Cũng theo tinh thần đề cao trò tiên phong của thanh niên, ngày 24/3/1959 trong bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Người chỉ rõ, đoàn viên thanh niên cần làm đầu tiên làm gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước, phải thực hiện khẩu hiệu: "Đầu Đảng, đầu thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm".

Sau 20 năm xây dựng đất nước độc lập, tự vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9/1959 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư động viên thanh niên không sợ gian khổ, hy sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất, anh dũng phấn đấu xung phong đi đầu trong sự nghiệp chống lũ cứu nước. Ngày 12/1/1967, tại Đại hội thi đua các đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, Bác đã ghi nhận những đóng góp của thanh niên trong phong trào thi đua yêu nước: "Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước vừa rồi, chúng ta có 45 đơn vị anh hùng, 111 anh hùng trong đó có 44 anh hùng là thanh niên, trong đó có 12 chiến sĩ là gái, 12 là thanh niên ta ngày nay có nhiều anh hùng thanh niên gái cũng rất anh hùng..."⁽¹⁶⁾ Ngày 27/1/1969, trong bức thư cuối cùng đề cập phong trào thanh niên thi đua, Chủ tịch Hồ Chí Minh khen đội thanh niên xung phong 335 toàn thể thanh niên xung phong cả nước: "cả các cháu Thanh niên xung phong đang học tập và làm việc trên khắp mọi miền đất nước."

⁽¹¹⁾ Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: *Tài liệu và truyền kỷ niệm 55 năm ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam*, 2011, trang 6.

⁽¹²⁾ Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật Nội. 2002, tập 9, trang 303.

⁽¹³⁾ Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật Nội. 2002, tập 10, trang 306.

⁽¹⁴⁾ Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật Nội. 2002, tập 12, trang 200.

⁽¹¹⁾ Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội. 2011, tập 6, trang 469.

⁽¹²⁾ Hồ Chí Minh: *Biên niên tiểu sử*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2007, tập 5, trang 198

ng khen ngợi và cảm ơn đồng bào các địa phương đã thương yêu, giúp đỡ các cháu⁽¹⁷⁾...” Có thể nói, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng và đề cao vai trò của thanh niên trong phong trào thi đua ái quốc. Theo Người, thanh niên chính là lực lượng tiên phong, đầu tiên trong việc thi đua học tập, lao động sản xuất để đóng góp cho đất nước. Sự tin tưởng và ủng hộ lời căn dặn của Người đã luôn là động lực để thanh niên nước ta luôn nỗ lực không ngừng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong từng công đoạn lịch sử.

3. Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong giai đoạn hiện nay

Hiện nay, để hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng đảng thanh niên trên khắp mọi miền Tổ quốc đã nỗ lực và ra sức phấn đấu thi đua lập nhiều thành tích để góp phần đưa phong trào đi đến những thắng lợi mới. Nhờ lời dạy và học tập tấm gương anh hùng, chiến sĩ qua nhiều thế hệ, thanh niên Việt Nam hôm nay luôn phấn đấu vươn lên, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ. Thanh niên đang xung kích, đầu tiên trên mọi mặt trận, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với phong trào có sức lay động và quy tụ người như “3 sẵn sàng”, “5 xung phong”, thanh niên lao động sáng tạo”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”... Các phong trào vận động cách mạng do tổ chức Đoàn phát động đã tạo ra môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên có điều kiện rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Những năm gần đây, với phong trào hành động cách mạng “5 xung kích,

4 đồng hành” được tuổi trẻ cả nước và đặc biệt tuổi trẻ ngành văn hóa thực hiện sôi nổi và hiệu quả, gần 100 công trình thanh niên, thu hút gần 10.000 đoàn viên thanh niên tham gia chủ yếu là các công trình thanh niên phát huy khả năng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các hội thi tuyên truyền viên, hội tình nguyện...

Những kết quả đóng góp cho thành công chung của thanh niên với phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành” nói chung và phong trào thanh niên tình nguyện nói riêng đã góp phần khẳng định tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác tổ chức, vận động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong công cuộc đổi mới, phong trào thi đua đã phát triển mạnh với nhiều nội dung mới, hình thức phong phú, cách làm đa dạng.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, tuổi trẻ Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, học tập tư tưởng của Người về thi đua ái quốc để trang bị thêm cho mình những tri thức, phương pháp luận đúng đắn trong nhận thức và hành động. Trên cơ sở đó, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, gương mẫu trong việc thực hiện mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó theo đúng tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”./.