

# Cách mạng Tháng Mười và sự lựa chọn con đường cứu nước của Hồ Chí Minh

■ Đại tá, TS. LÊ HUY BÌNH

*Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng*

Sự lựa chọn con đường cách mạng Việt Nam theo con đường Cách mạng Tháng Mười của Hồ Chí Minh là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn, đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử cách mạng Việt Nam, phù hợp với tính chất của thời đại mới và trào lưu cách mạng thế giới

Cách đây 94 năm, một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, làm rung chuyển và đảo lộn trật tự thế giới, mở ra một thời đại mới, thời đại giai cấp công nhân và quần chúng lao động giành quyền, làm chủ xã hội, đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Cuộc cách mạng vĩ đại ấy đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là ngọn đuốc soi sáng sự lựa chọn của Hồ Chí Minh về con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam. Như Người đã viết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài

người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”(1).

Cách mạng Tháng Mười nổ ra và giành thắng lợi là kết quả tất yếu của sự phát triển xã hội loài người đến thời điểm đầu thế kỷ XX. Hơn một trăm năm trước, chính những nhà lý luận tư sản đã phát hiện ra sự sụp đổ tất yếu của chủ nghĩa tư bản và sự thay thế tất yếu của chủ nghĩa xã hội, nhưng họ không tìm ra cho loài người cách thức đúng để biến quy luật đó thành hiện thực. C.Mác và Ph.Ăngghen là người đã tiếp thu và phát triển nhận thức đó, đồng thời hai ông đã có cống hiến vĩ đại là chỉ ra cho loài người phương pháp khoa học nhằm đi tới chủ nghĩa xã hội. V.I.Lênin đã phát triển lý luận cách mạng vô sản của C.Mác, Ph.Ăngghen trong điều kiện

lịch sử mới, đã cùng với Đảng Bôn-sê-vích Nga lãnh đạo quần chúng lao động tiến hành cuộc cách mạng vô sản thắng lợi, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chỉ chưa đầy nửa thế kỷ sau Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa xã hội từ một nước đã trở thành hệ thống rộng lớn, vững mạnh, bao gồm 1/4 đất đai, 1/3 dân số toàn cầu; chiếm gần 45% tổng sản lượng công nghiệp thế giới; chiếm lĩnh nhiều thành tựu khoa học hiện đại, văn hóa, giáo dục, y tế tiên tiến; thực hiện chính sách xã hội ưu việt chưa từng có trong lịch sử; là lực lượng chủ chốt tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, cứu loài người khỏi thảm họa khôn lường; đạt thế cân bằng chiến lược về quân sự với chủ nghĩa đế quốc, nhờ đó ngăn chặn có hiệu quả chiến tranh xâm lược và mưu toan bá chủ thế giới của các thế lực hiếu chiến. Hệ thống xã hội chủ nghĩa thực sự là chỗ dựa quyết định của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới và có vai trò to lớn đến diễn tiến tích cực nền chính trị toàn cầu. Đồng thời, chủ nghĩa xã hội còn đem lại niềm tin cho cả loài người vào tương lai tốt đẹp của mình và cổ vũ họ đấu tranh cho tương lai đó... *Cách mạng Tháng Mười với những thắng lợi vĩ đại đã thực sự trở thành một sự kiện đánh dấu bước ngoặt thời đại mới.*

Đối với Việt Nam, ở vào

thời điểm năm 1917, khi Cách mạng Tháng Mười nổ ra, nước ta vẫn đang chìm đắm trong vòng nô lệ, ánh sáng cách mạng thế giới chưa rọi tới xứ sở thuộc địa xa xôi này. Đất nước ta vào thời điểm này còn "như đêm tối không có đường ra". Nguyễn Tất Thành với lòng yêu nước, thương dân bị áp bức, bóc lột dưới ách thống trị của thực dân đế quốc, Người đã quyết ra nước ngoài để tìm con đường cứu nước, cứu dân. Trải qua chặng đường gian khổ, khó khăn, sau gần mười năm, Người đã tiếp thu được lý luận Mác-Lênin và ánh sáng Cách mạng Tháng Mười chiếu rọi. Năm 1920, những sự kiện tưởng như ngẫu nhiên nhưng thực ra đó là một tất yếu lịch sử: Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, đó là con đường Cách mạng Tháng Mười và Người cũng trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, mở ra chân trời mới cho con đường phát triển của dân tộc. Như Người đã khẳng định: "Cách mạng Tháng Mười đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người"(2).

Sự lựa chọn con đường cách mạng Việt Nam theo con đường Cách mạng Tháng Mười của Hồ Chí Minh là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn sau những thất bại không thể tránh

khỏi của các con đường cứu nước trước đó, chẳng những đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử cách mạng Việt Nam mà còn phù hợp với tính chất của thời đại mới, phù hợp với trào lưu cách mạng thế giới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta luôn kiên định đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười. Đó là con đường gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Trải qua ba cao trào cách mạng gian khó, hy sinh để rồi làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc ta, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "*Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã chứng tỏ sự đúng đắn của con đường mà Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại đã vạch ra*"(3).

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước của nhân dân ta cũng được soi sáng bằng lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười cùng với sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác. Đó là một trong những nguyên nhân căn bản dẫn đến thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Những thành tựu về xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế mà nhân

dân ta giành được trong mấy chục năm qua, đặc biệt là thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong thời kỳ đổi mới, một lần nữa chúng tỏ con đường mà Hồ Chí Minh lựa chọn để đưa nước ta đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười là hoàn toàn đúng đắn.

*Tuy nhiên*, vào cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu bị sụp đổ và tan rã. Các thế lực thù địch lợi dụng cơ hội đó ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn, lật đổ để thực hiện âm mưu xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó có Việt Nam. Chúng ra sức xuyên tạc, bài bác Cách mạng Tháng Mười với các luận điệu hết sức cay độc: “*Cách mạng Tháng Mười là một sự lầm lạc của lịch sử*”, “*Chủ nghĩa xã hội là quái thai, dị dạng, sinh ra không đúng quy luật*” nên “*sự sụp đổ là không tránh khỏi...*”.

Sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu là một tổn thất nặng nề của chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới. Song lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười, lý tưởng chủ nghĩa xã hội, cộng sản chủ nghĩa vẫn sống mãi, vẫn đang cổ vũ nhân loại tiến bộ tiếp tục đấu tranh cho những lý tưởng tốt đẹp đó.

Các nhà lý luận tư sản hiện đại, dù xuyên tạc, bài bác thế nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận tính ưu

việt của chủ nghĩa xã hội. Cùng lắm, họ chỉ có thể nói chủ nghĩa xã hội chưa thể thắng thế trong bước phát triển hiện thời của nhân loại hoặc khuyếch đại những khuyết tật của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Chúng ta cũng nhận thức rằng, sự thay thế một xã hội cũ đã tồn tại hàng ngàn năm bằng một xã hội mới khác về bản chất trên phạm vi toàn thế giới không phải là việc một sớm, một chiều có thể làm được. Cuộc cách mạng nào cũng vậy, nhất là cách mạng xã hội chủ nghĩa, cũng phải trải qua những bước thăng trầm, quanh co, đầy khó khăn, thử thách. Như Ph.Ăngghen đã từng chỉ rõ: *trong quá trình phát triển, lịch sử loài người không tránh khỏi những sự vận động chũm chĩu và những bước thụt lùi tạm thời*. Sự biến ở Liên Xô và Đông Âu cuối những năm tám mươi, đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước, cũng là bước thụt lùi lớn của lịch sử. Song lý tưởng xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa vẫn đang là niềm khao khát của nhân dân tiến bộ khắp các châu lục.

Đối với nước ta, quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp. Đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, lực lượng sản xuất rất thấp, lại trải qua hơn 30 năm chiến tranh, hậu quả rất nặng nề; các thế lực thù địch

thường xuyên tìm cách chống phá... Tuy vậy, ngay từ khi ra đời và suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và nhân dân ta. Đảng ta chỉ rõ: “*Chủ nghĩa xã hội hiện thực đứng trước khó khăn, thử thách. Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co; song, “loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử”*”(4). Và khẳng định: “*Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh*”(5).

Dưới ánh sáng lý luận Mác-Lênin và Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, với những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và thế giới, chúng ta càng tự hào về lãnh tụ kính yêu và luôn vững tin vào con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn./

(1), (2) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. CTQG, H, 2002, t12, tr.300, 301.

(3) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Sđd, t8, tr.576.

(4) ĐCSVN: *Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội*, Nxb. Sự thật, H, 1991, tr.8.

(5) ĐCSVN: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX*, Nxb. CTQG, H, 2001, tr.83.