

HỒ CHÍ MINH - HÀNH TRÌNH LỊCH SỬ SÁNG TẠO VỚI SỰ RA ĐỜI MẶT TRẬN VIỆT MINH

GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiêng tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người đã hiến dâng trọn cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng của Người là quan điểm đại đoàn kết dân tộc. Với Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc đã được nâng lên tầm cao mới với hình thức thể hiện sáng tạo, sinh động - Mặt trận Việt Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19-5-1890, trong một gia đình nhà Nho yêu nước, hiếu học ở quê hương xứ Nghệ giàu truyền thống cách mạng. Được nuôi dưỡng bởi những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử, sớm hấp thụ tinh thần yêu nước thương dân, đấu tranh bất khuất của những bậc tiền bối; chứng kiến cảnh khổ nhục, lầm than, cơ cực của người dân mất nước và sự thât bại của các phong trào yêu nước bi hùng của cha ông chống thực dân Pháp xâm lược đương thời, Người đã ra đi tìm đường cứu nước, tìm hiểu sự thật của những nước luôn giương cao khẩu hiệu “tự do, bình đẳng, bác ái” mà lại đang xâm chiếm thuộc địa, nô dịch dân tộc khác. Bằng tấm lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, vượt lên trên nhận thức của những người đương thời, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã quyết chí tìm một hướng đi mới cứu dân, cứu nước.

Từ bến cảng Nhà Rồng-Sài Gòn, với hai bàn tay lao động và ý chí cứu nước mãnh liệt, sau gần

mười năm trải qua lao động, học tập, nghiên cứu lý luận và khảo nghiệm thực tiễn ở nhiều nước trên thế giới, hòa mình vào cuộc sống của những người cần lao, Người làm bồi tàu, phụ bếp, rửa chén, quét tuyết, đốt lò, làm thợ ảnh, dán thân vào các phong trào đấu tranh chống áp bức, bóc lột, phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế ở nhiều nước, Người nhận thức rõ vấn đề giải phóng dân tộc và giải phóng con người là nhu cầu cấp thiết không chỉ của Việt Nam, mà của tất cả các dân tộc thuộc địa và nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới. Người ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga, tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, phát hiện đúng xu thế phát triển của thời đại, và đi tới khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”, hình thành nên tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, trở thành một chiến sĩ cộng sản từ một nhà yêu nước chân chính.

Cách mạng muôn thành công phải có Đảng dẫn đường. Người đã dày công truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, trực tiếp chuẩn bị và sáng lập

ra Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa Xuân năm 1930, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của cách mạng nước ta, chấm dứt tình trạng khùng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước. Bằng sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc. Người đã đặt nền móng cho lý luận cách mạng Việt Nam trong thời đại mới, xác lập Cương lĩnh đầu tiên của Đảng, xác định con đường của cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc tiến lên làm cách mạng XHCN, thực hiện CNXH và CNCS ở Việt Nam. Đó là đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử nước ta và trào lưu tiến hóa chung của nhân loại; làm cho chủ nghĩa yêu nước vươn lên tầm thời đại, trở thành chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh; đóng góp to lớn cho việc mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào cách mạng vô sản, phong trào giải phóng dân tộc các nước thuộc địa và phụ thuộc ở châu Á và trên thế giới.

Là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đề ra đường lối, chiến lược, sách lược đúng đắn, tài tình, giải quyết các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, thực hiện triệt để mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, đã đưa đến những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại của nhân dân ta trong thế kỷ XX. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH. Với những thắng lợi đó, Việt Nam từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến đã trở thành một nước độc lập, tự do phát triển theo con đường XHCN; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã vươn lên

thành người làm chủ đất nước; dân tộc ta được bình đẳng trong cộng đồng quốc tế, trở thành một trong những dân tộc tiên phong của thời đại. Với những thắng lợi đó, dân tộc Việt Nam đã không chỉ thi hành “Bản án chế độ thực dân” ở Việt Nam, giành lại độc lập dân tộc, xây dựng xã hội XHCN vì tự do, hạnh phúc của nhân dân ta, mà còn cùng với các dân tộc thuộc địa và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đấu tranh loại bỏ ách thống trị, áp bức của chủ nghĩa thực dân, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Xuất phát từ thực tiễn của Việt Nam và thế giới, Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, vạch ra con đường cách mạng đầy sáng tạo của Việt Nam. Hồ Chí Minh một mặt khẳng định tính chất thật sự khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, cho đó là “Chủ nghĩa chắc chắn nhất, chân chính nhất, cách mệnh nhất” và “Chủ nghĩa Mác-Lênin là kim chỉ nam cho hành động” của toàn Đảng, toàn dân ta. Nhưng mặt khác, trong khi tìm hiểu và vận dụng những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn xã hội Việt Nam, Người đã bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin với những luận điểm rất quan trọng.

Khác với nhiều trí thức tư sản phương Tây đến với chủ nghĩa Mác-Lênin chủ yếu chỉ nhìn nhận như đến với một học thuyết, nhằm giải quyết những vấn đề về tư duy hon là hành động, Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác-Lênin là để tìm kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, tức là từ nhu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Người đã tiếp thu lý luận Mác-Lênin theo phương pháp nhận thức mácxít, đồng thời theo lối “đắc ý, vong ngôn” của phương Đông, cốt nắm lấy cái tinh thần, cái bản chất chứ không chịu trói buộc trong cái vỏ ngôn từ. Hồ Chí Minh vận dụng lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để tự tìm ra

những chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể, từng thời kỳ cụ thể của cách mạng Việt Nam chứ không đi tìm những kết luận có sẵn trong sách vở kinh điển. Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên phải biết vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin một cách sáng tạo.

Từ phương pháp tiếp cận đúng đắn, khoa học trong kế thừa và phát triển học thuyết Mác-Lênin, đồng thời bám sát thực tiễn Việt Nam và thế giới, trên bình diện nhà tư tưởng, Hồ Chí Minh có những đóng góp sáng tạo lớn về nhiều lĩnh vực, mà ở lĩnh vực nào chúng ta cũng đều nhận được ở Người những lời chỉ huấn sâu sắc và thiết thực. Đặc biệt, Hồ Chí Minh đã có những luận điểm sáng tạo góp phần làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác-Lênin trong vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc; xây dựng chế độ dân chủ mới và con đường quá độ lên CNXH ở một nước phương Đông, thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu; nhất là vấn đề xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất mà Mặt trận Việt Minh là một hình thức tồn tại cụ thể...

Trong tổ chức, tập hợp lực lượng, Hồ Chí Minh đã có các quan điểm sáng tạo về chiến lược đại đoàn kết dân tộc theo phương châm: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”. Với Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc đã được nâng lên một tầm cao mới về chất: Đại đoàn kết có tổ chức, có lãnh đạo. *Chiến lược đại đoàn kết dân tộc trong Mặt trận Việt Minh của Hồ Chí Minh là những tinh túi lý luận đạt tầm nguyên lý và triết thuyết hành động.*

Những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về Mặt trận Việt Minh là những sáng tạo nổi bật và là những đóng góp không những đối với lý luận cách mạng Việt Nam, mà còn đóng góp vào kho tàng lý luận cách mạng thế giới.

Cả về mặt lý luận và thực tiễn, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam như non

cao, biển rộng. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng; để lại một di sản tinh thần vô giá. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau, dẫn dắt dân tộc Việt Nam tiến đến tương lai tươi sáng. Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc Việt Nam XHCN. Sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong ba mươi năm qua và đang tiếp tục tiến lên cũng chính là bắt nguồn từ tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; là sự kế tục, phát triển sự nghiệp cách mạng của Người. Đúng như Đảng từng khẳng định: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

Thiết thực kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh, chúng ta nguyện chung sức, đồng lòng, thống nhất, đồng thuận, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, tất cả vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, tăng cường đoàn kết, dồn hết sức lực và tâm huyết vào sự nghiệp chung, công hiến ngày càng nhiều hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; ra sức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, hoàn thành thắng lợi tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, xứng đáng với niềm tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và của nhân dân ta.